

De oorlog in Indonesië roept een mensenleven later nog steeds heftige emoties op. Dat is niet vreemd. Nederland mobiliseerde indertijd 220.000 militairen voor een verloren strijd die achteraf 'fout' ging heten. In het publieke debat over onze grootste militaire operatie ooit gaat het vooral om Nederlandse oorlogsmisdaden. Veteranen hebben zich in deze debatten flink geroerd. Dat is logisch, zij waren er, zij beleefden de rauwe werkelijkheid, zij weten waarover ze het hebben. Dit boek is gebaseerd op hun brieven, dagboeken, gedenkboeken en memoires. Wat aan het licht komt over oorlogsmisdaden is vaak onthutsend. Maar het gaat ook om andere thema's: de spanning tussen de Nederlandse missie en de weerbarstige realiteit ter plekke; begrip en onbegrip over Indonesiërs en de strijd voor onafhankelijkheid; frustraties over de militaire en politieke leiding; angst, wraak en schaamte; verveling en seks; ont-heemding daar en thuis; boosheid om verloren jaren en gebrek aan waardering. In *Soldaat in Indonesië* worden deze soldatenverhalen ingebed in de bredere context van de dekolonisatieoorlog en de verwerking ervan in Nederland.



Gert Oostindie is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde veelgeprezen boeken zoals *Het paradijs overzee* (1997/2011), *De parels en de kroon* (2006) en *Postkoloniaal Nederland* (2010). Aan dit boek ligt een breed onderzoek van het KITLV ten grondslag, waaraan in het bijzonder Ireen Hoogenboom en Jonathan Verwey een onmisbare bijdrage leverden.

'ONTHUTSEND' – NRC HANDELSBLAD \*\*\*\*

'WELOVERWOGEN' – HET PAROOL \*\*\*\*

'BAANBREKEND' – NEDERLANDS DAGBLAD

ISBN 978-90-351-4349-4



9 789035 143494

WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL

GERT OOSTINDIE  
SOLDAAT IN  
INDONESIË

GERT OOSTINDIE



# SOLDAAT IN INDONESIË

1945-1950

GETUIGENISSEN VAN EEN OORLOG  
AAN DE VERKEERDE KANT VAN DE GESCHIEDENIS

PROMETHEUS