



WIE DIT LEEFT
IS GEK
TJALIE ROBINSON 1911-1974

Heeft u thuis of op uw werk een alledaags object of tekst die verwijst naar of u herinnert aan het Nederlandse koloniale verleden? Zou u het mee willen nemen naar ons jaarlijkse event? Wij zouden dat heel leuk vinden, en nog leuker als u erover wilt vertellen. Heeft u ook gevoelens bij dat object of die herinnering? Wij horen er graag over.

Tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst kijken we naar hoe het koloniale verleden ons omgeeft in onze alledaagse leefomgeving binnen- en buitenshuis en hoe we daar ons soms nauwelijks bewust van zijn. Daarnaast willen we het hebben over welke emoties dat koloniale verleden teweeg brengt.

Sprekers: Gert Oostindie, Jennifer Tosch, Glenn Helberg en Pim Westerkamp.
Moderator: Wim Manuhutu

Aanmeldenvia: kitlv@kitlv.nl/0715272295

Publieksmiddag 'Omgeven door ons koloniale verleden: Thuis, straat, gevoelens'

- 14.15: Opening door Wim Manuhutu
- 14.20: Filmpje 'Sporen van Slavernij in Leiden'
- 14.22: Q&A met Gert Oostindie
- 14.35: A city tour as an emotional journey, Jennifer Tosch
- 14.50: Q&A
- 14.55: De ander ontmoeten, Glen Helberg
- 15.10: Q&A
- 15.20: Koloniale herinneringen & de keuken , Pim Westerkamp
- 15.50: Q&A
- 15.55: Pauze
- 16.10 : Wat heeft u meegenomen? Het publiek deelt verhalen en voorwerpen
- 16.55: Afronding en borrel
- 18.00: Sluiting